

Αυτοδιοίκηση - Υγεία - παράλληλο πρόγραμμα

ΤΟΥ ΣΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*



» Είναι πια φανερό ότι το παράλληλο (προς τους μονεταριστικούς εφαρμοστικούς νόμους) κυβερνητικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας «τρελαίνει» την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια υπουργική τροπολογία - προσθήκη στο ν/σ «Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» ξεσήκωσε τους δημάρχους που πρόσκεινται στη Ν.Δ. και προκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

Η τροπολογία απλά επιτρέπει στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού να επιχορηγήσουν με κονδύλια του προϋπολογισμού τους δημόσιους φορείς υγείας που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, για επείγουσες λειτουργικές ανάγκες τους και κυρίως για επισκευές, καύσιμα, τεχνικά έργα, υγειονομικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα... Η επιχορήγηση θα γίνεται μόνον όταν διαπιστώνεται η οικονομική δυνατότητα κάποιου δήμου ή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης να την πραγματοποιήσει, έχοντας επίγνωση των περιορισμένων πόρων που διαθέτει και εφόσον ιεραρχείται ότι αυτή η δαπάνη είναι πιο επιτακτική από τις άλλες δαπάνες που καλείται να υλοποιήσει.

Εάν ανατρέξουμε στη διαχρονική ενασχόληση της Αυτοδιοίκησης με τα ζητήματα της Υγείας, διαπιστώνουμε πολύ εύκολα ότι υπάρχουν εντυπωσιακές αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν ότι η συνταγματική υποχρέωση του κράτους να παρέχει στους πολίτες του την ισότιμη προάσπιση της υγείας τους συμπληρώνεται από αποφάσεις πολλών οργάνων Αυτοδιοίκησης να συμβάλουν στο καθήκον αυτό, διαπιστώνοντας ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να οικοδομήσει δημόσιες δομές υγείας που να διασφαλίζουν αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών ως δημόσιο αγαθό, ως πλήρη σωματι-

κή, ψυχική και κοινωνική ευεξία.

Ήδη αρκετοί δήμοι, ιδιαίτερα νησιωτικών περιοχών, έχουν προχωρήσει με δική τους πρωτοβουλία σε επιχορηγήσεις νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων και ορισμένοι παρέχουν οικονομικά κίνητρα και διευκολύνει σε γιατρούς για να στελεχώσουν μονάδες υγείας με εκρηκτικές ελλείψεις.

Σημαντική στα ζητήματα της ολιστικής φροντίδας υγείας προς τους δημότες τους ήταν και η οργάνωση δημοτικών ιατρείων, η ενίσχυση Κοινωνικών Ιατρείων - Φαρμακείων, η πραγματοποίηση από πολλούς δήμους προγραμμάτων αναβάθμισης της δημόσιας υγείας, νοσηλείας στο σπίτι, διευκόλυνσης στη συνταγογράφηση και στη μετακίνηση των ασθενών, στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση, με προβλήματα όρασης, με κινητικές αναπηρίες, καρκινοπαθών, διαβητικών, χρονίως πασχόντων...

Ελπίζουμε τα Δημοτικά Συμβούλια των δήμων της χώρας και τα αιρετά περιφερειακά συμβούλια να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα της οριζόντιας διασύνδεσης των προσπαθειών τους στην Υγεία με εκείνες που προσφέρει το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην συμβάλουν στη δαιμονολογία της Ν.Δ., η οποία έφτασε σε ακραίες συμπεριφορές με την εμφάνιση «μαύρης βίβλου της αναίρεσης των προεκλογικών υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στην Υγεία».

Η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρώντας ότι μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση, που ακόμη και μέσα στις πιο αντίξοες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές συνθήκες αποδεικνύει με το παράλληλο Εναλλακτικό Πρόγραμμά της ότι υπερασπίζεται την ολιστική φροντίδα υγείας - πρόνοιας - αλληλεγγύης, επιστρατεύει τη μαύρη προπαγάνδα.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι το καθήκον της ισότιμης - έγκαιρης - δωρεάν - ποιοτικής και αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες βρίσκεται στην ευθύνη της Πολιτείας. Αυτή η κυβέρνηση έχει συνείδηση των καθηκόντων της και έχει

αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες βελτίωσης των υπηρεσιών ενός δημόσιου συστήματος υγείας που βρίσκονταν σε κατάσταση κατάρρευσης και συνεχίζει να έχει εκρηκτικά προβλήματα.

Το υπουργείο Υγείας έχει επίγνωση ότι τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία, οι μονάδες του ΠΕΔΥ έχουν τεράστιες ελλείψεις στελέχωσης - εξοπλισμού - έγκαιρου εφοδιασμού σε υγειονομικό υλικό και φάρμακα. Έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για την αύξηση των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες και εφημερίες - υπερωρίες, επιτάχυνε τη διαδικασία των προσλήψεων και προχώρησε σε προκηρύξεις μεγάλου αριθμού μόνιμων προσλήψεων δημόσιων λειτουργών της υγείας, αλλά και επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ...

Ο συνολικός σχεδιασμός αφορά την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, τη στήριξη - αναβάθμιση του ΕΣΥ ειδικά στην επείγουσα περίθαλψη, την οργάνωση του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την αξιοκρατική και συμμετοχική διοίκηση των νοσοκομείων - των ΥΠΕ - του ΕΣΥ, την παρέμβαση στο φάρμακο ως δημόσιο αγαθό. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός είναι στην ουσία του μια τολμηρή ουμανιστική μεταρρύθμιση, εντελώς αναγκαία μετά από 33 χρόνια από την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου για το ΕΣΥ.

Τα ζητήματα αυτά κυριαρχούν και στο ν/σ «επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» που συζητά αυτές τις μέρες η Βουλή, με αποτέλεσμα τις σπασμωδικές αντιδράσεις της Ν.Δ. Όμως η παραγωγική - διοικητική - αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας με το παράλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα θα προχωρήσει, γιατί αυτό είναι το ιστορικό καθήκον που αναλάβαμε...

* Ο Σάκης Παπαδόπουλος είναι βουλευτής Τρικάλων, συντονιστής της ΕΠΕΚΕ Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ