

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Ο θεράπων και η θεραπευτική

Αρχειότητα η λέξη θεράπων, που απαντά ήδη στον Όμηρο, σήμερα χρησιμοποιείται στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις ως πρώτο μέλος του ζεύγους «θεράπων-ιατρός». Με την ιδρυτική της σημασία του υπηρέτη (και μάλιστα του συνοδού πολεμιστών) ή την ελαφρώς κατοπινή του αφιερωμένου σε θεό ή σε τιμώμενο υψηλό πρόσωπο, χρησιμοποιείται σπανιότατα, τουλάχιστον στον καθημερινό λόγο, γραπτό και προφορικό. Όσο για την αδελφή του, τη θεραπευτική, τη συναντάμε σχεδόν πάντα με τη σημασία της παραδουλεύτρας, της υπηρέτριας, συνήθως δε εντάσσεται σε μειωτικά συμφοραζόμενα, για να αποδώσει την απαξιωτική πρόθεση κάποιου ομιλήτη ή γραφιά.

Όποτε γίνεται γνωστό ότι θεράποντες γιατροί, ορκισμένοι στον Ιπποκράτη, επέτρεψαν στην επιστήμη και την ηθική τους να κατατηθούν θεραπευτικές ωμών συμφερόντων ή του ονείρου για ταχύτατο και άκοπο ατομικό πλουτισμό, η πλήρη που ανοίγει στο κοινωνικό σώμα είναι βαριά. Τον γιατρό τον βλέπουμε σαν θεό. Και τον θεό τον θέλουμε άψογο. Είναι μάλιστα τόσο η ορμή της κατακραυγής, ώστε να στρέφεται ενίοτε κατά του συνόλου, απολύτως άδικα. Γιατί ξέρουμε όλοι μας (ακόμα και όσοι βιαζόμαστε να χρεώσουμε το φακελάκι σε όλους ανεξαιρέτως τους υπηρέτες της δημόσιας υγείας) πόσοι γιατροί, από παλιά και μέχρι τώρα, αγίασαν δουλεύοντας σαν ασκίτες, με ζήλευτη ανιδιοτέλεια και υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης. Δίκως αυτούς, ο όρκος στον Ιπποκράτη θα είχε ευτελιστεί προ πολλού σε κάτι σαν προεκλογικό τάξιμο. Και αμέτρητοι άνθρωποι θα είχαν βρεθεί να πολεμούν την όποια αρρώστια τους δίκως τον γερά εξοπλισμένο βοηθό τους: να πολεμούν δηλαδή μάταια.

Το σκάνδαλο της Novartis, μιας κολλοσιαίας πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας που λειτουργεί με έδρα την ελβετική Βασιλεία, είχε την αμερικανική, την κινεζική και την ιαπωνική εκδήλωσή του πριν σκάσει κι εδώ. Η μέθοδος πάντως, η αθέμιτη πρακτική, είναι η ίδια: δωροδοκία γιατρών, κυρίως του Δημοσίου, για να συνταγογραφούν προνομιακά τα δικά της φάρμακα ή για να χειραγωγούν κλινικές έρευνες και να παρουσιάζουν πλαστά στοιχεία που τάχα αποδεικνύουν την υπεροχή ενός φαρμάκου της εν λόγω εταιρείας απέναντι στα παραπλήσια φάρμακα άλλων βιομηχανιών. Και όσο μικρή κι αν θεωρηθεί η ελληνική αγορά, δεν είναι περιφρονητέα, με δεδομένο και το χρόνιο πάθος της πολυφαρμακίας.

Πόσοι από τους 4.000 Έλληνες γιατρούς που καταγγέλθηκε ότι δωροδοκήθηκαν από τη Novartis στα χρόνια 2006-2014 είναι όντως ένοχοι, κι αν ενέδωσαν και πολιτικοί στον χρηματισμό, θα το πιστοποιήσει η Δικαιοσύνη, όχι τα πρωτοσέλιδα. Ας μην κήψουμε κλωρά και ξερά μαζί, λερωμένους και καθαρούς, για να διευκολύνουμε τυχόν προκαταλήψεις μας. Κι ας μη κλειδάσουμε σύμπασα τη βιομηχανική ή οικονομική ελίτ της Γερμανίας επειδή, μετά τη Ζίμενς και τη Φολκσβάγκεν, κατηγορείται σαν οικουμενικός σκανδαλοποιός και η Novartis, στην οποία έχουν επενδυθεί τεράστια γερμανικά κεφάλαια.