

Θα πάει φυλακή ο πιο μισητός CEO;

Ο Martin Shkreli καταδικάστηκε για απάτη, αλλά... συνεχίζει τα ψέματα



Είναι ο άνθρωπος που μισήθηκε τόσο, ώστε να αποκληθεί ως ο «αντίχριστος», όταν αύξησε, εν μία νυκτί, τον Σεπτέμβριο του '15, την τιμή του φαρμάκου Daraprim (για τους ασθενείς του AIDS, την πνευμονία και την ελονοσία) από 13,5, σε 750 δολάρια ανά χάπι

Κάποιοι, τον περιγράφουν ως ιδιοφυΐα. Άλλοι, ως σατανική προσωπικότητα. Ένα είναι το σίγουρο: Ο «πιο μισητός άνθρωπος στις ΗΠΑ», ο Martin Shkreli, είναι θρασύς και αδίστακτος. Άλλωστε, ακόμα και τώρα, που κινδυνεύει να βρεθεί για 20 χρόνια πίσω από τα σίδερα, αφού καταδικάστηκε για απάτη, συνεχίζει να προκαλεί.

Δύσκολο να μην θυμάται κανείς τον Αμερικανό, γιο Αλβανού και Κροάτισσας μεταναστών, συνιδρυτή των hedge funds Elea Capital, MSMB Capital Management, MSMB Healthcare, ιδρυτή και πρώην CEO της φέρμας βιοτεχνολογίας Retrophin και ιδρυτή και πρώην CEO της φαρμακευτικής Turing Pharmaceuticals. Είναι ο άνθρωπος που μισήθηκε τόσο, ώστε να αποκληθεί ως ο «αντίχριστος», όταν αύξησε, εν μία νυκτί, τον Σεπτέμβριο του '15, την τιμή του φαρμάκου Daraprim (για τους ασθενείς του AIDS, την πνευμονία και την ελονοσία) από 13,5, σε 750 δολάρια ανά χάπι.

Τότε, ο Shkreli, όταν είχε λήξει η πατέντα του φαρμάκου, έκανε ό,τι είχε κάνει νωρίτερα με το Thiola, τα δικαιώματα του οποίου είχε αγοράσει, εκτοξεύοντας πάλι σε μια νύχτα- την τιμή του χαπιού από το 1,5 στα 30 δολάρια και καταδικάζοντας τους ασθενείς με κυστινουρία, που χρειαζόνταν 15 χάπια τη μέρα, σε θάνατο. Όταν αγόρασε, ως CEO της Turing τα δικαιώματα του

Daraprim, από την Ιπραχ έναντι 55 εκατ. δολαρίων, περίμενε μέχρι να «στερέψει» το φάρμακο από τα ράφια και, το επανέφερε με τη νέα τιμή.

Στον... χαμό που ακολούθησε, με εκατοντάδες φορείς, εντός και εκτός ΗΠΑ, αλλά ακόμα και τους υποψηφίους, τότε, για την προεδρία των ΗΠΑ, Donald Trump και Hillary Clinton να ζητούν την επαναφορά της τιμής στα προηγούμενα επίπεδα, ο Shkreli, έλεγε στο Bloomberg: «Αν υπήρχε μια εταιρία η οποία πουλάγε μια Aston Martin στην τιμή ενός ποδηλάτου και εμείς αγορά-

ζαμε αυτή την εταιρία και πουλάγαμε την Aston σε τιμές Toyota, δε νομίζω ότι αυτό θα ήταν έγκλημα». Λίγες μέρες αργότερα, θα ανακοίνωνε ότι υπό την πίεση των αντιδράσεων του κόσμου, θα χαμήλωνε τις τιμές του Daraprim. Και, έναν μήνα πιο μετά, ότι άλλαξε γνώμη και πως η τιμή θα παραμείνει ίδια. Όπως και έγινε.

Αργότερα, ο Shkreli θα απομακρυνόταν από την Turing, όπως απομακρύνθηκε από την Retrophin, ως ακατάλληλος για CEO, αφού κατηγορούταν συχνά για απρεπή συμπεριφορά προς υπαλλήλους και συνεργάτες. Για παράδειγμα, απείλησε μέσω email τη σύζυγο ενός από τους εργαζομένους του ότι «αν ο άντρας σου συνεχίσει έτσι, θα μείνετε άστεγοι με τα πέντε παιδιά σας και θα φροντίσω με όλες μου τις δυνάμεις να συμβεί αυτό».

Στο μεταξύ, ο εργασιομανής Shkreli, ο οποίος είχε πάρει ένα sleeping bag για να κοιμάται στο γραφείο του, αμελώντας, όχι μόνο τον ύπνο, αλλά και την προσωπική του υγιεινή, έλεγε ψέματα στους επενδυτές του hedge fund του περί υπεραποδόσεων, ενώ έκλεβε 11 εκατ. δολάρια από τη Retrophin για να τους πληρώσει τις απώλειες. Και ενώ στο τέλος κανείς δεν ζημιώθηκε στην

↓
Ο «αντίχριστος» που ανέβασε την τιμή του Daraprim από 13,5 σε 750 δολάρια ανά χάπι, έκλεψε την εταιρία του





Θρασύς ο Shkreli, προκαλούσε με τα tweets του, στα οποία έλεγε ότι είναι «θεός», ότι δεν τον αγγίζει το FBI και ειρωνευόταν τους ασθενείς του AIDS

πραγματικότητα, αντίθετα αρκετοί από τους επενδυτές, αλλά και οι εταιρίες, κέρδισαν χρήματα, η απάτη δεν παύει να είναι απάτη και γι' αυτή καταδικάστηκε. «Είναι σαν να κλέβεις μια τράπεζα για να αποπληρώσεις τις οφειλές σου σε μια άλλη τράπεζα», εξήγησε ένας αναλυτής στη δίκη.

Ο ίδιος μιλά για «κυνήγι μαγισσών», αλλά, μην ξεχνάμε, έχει άφθονο θράσος. Για παράδειγμα, στο δικαστήριο επέμεινε ότι αυτό που περηφανευόταν, ότι είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Columbia, αληθεύει. Ακόμα και όταν ο πρόεδρος του πανεπιστημίου τον διέψευσε, το ίδιο βράδυ βγήκε στο Facebook Live, φορώντας ένα T-shirt του Πανεπιστημίου Columbia! Δεν είναι περίεργο για έναν άνθρωπο που συνηθίζει τα ψέματα. Που είχε φτάσει να λέει σε έναν gay επενδυτή ότι τον... αγαπάει και ότι συνηθιζε να συνευρίσκεται με άνδρες (γεγονός που δεν ισχύει) για να τον πείσει να βάλει τα λεφτά του στο fund...