

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ η χώρα μας έπεσε στην 41η θέση από την 26η που κατείχε το 2016, σχετικά με την υγεία των πολιτών

Σε ελεύθερη πτώση κινείται η Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα που βάζει στο... μικροσκόπιο τους δείκτες Υγείας και βαθμολογεί τις επιδόσεις των χωρών αναφορικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με βασική προϋπόθεση τη διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης για όλους. Σύμφωνα με τη νέα αυτή έρευνα (ολοκληρώθηκε φέτος με στοιχεία του 2016) που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση «The Lancet», η χώρα μας καταλαμβάνει πλέον την 41η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την ικανοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDG) σχετικά με την υγεία των πολιτών κάθε χώρας. Σημειωτέον δε, ότι η Ελλάδα κατρακύλησε 15 θέσεις σε διάστημα μόλις 12 μηνών, καθώς πέρυσι είχε καταταχθεί στην 26η θέση στον σχετικό διεθνή δείκτη. Τότε, άλλωστε, η βαθμολογία της άγγιζε τις 76 μονάδες (με άριστα το 100), ενώ φέτος οι... εξεταστές τη βαθμολόγησαν με μόλις 68 μονάδες.

Ειδικότερα για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι ερευνητές άντλησαν και ανέλυσαν στοιχεία από 188 χώρες με επικεφαλής επιστήμονες του Ινστιτούτου Μετρήσεων της Υγείας και Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates και τα στοιχεία της δημοσιοποιήθηκαν ενόψει της προγραμματισμένης για την ερχόμενη Δευτέρα Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Στόχος είναι η αξιολόγηση των χωρών έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί ο βαθμός ικανότητάς τους να εναρμονιστούν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την υγεία. Για να επιτευχθεί η κατάταξη, ελήφθησαν υπόψη δεκάδες κριτήρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Εθνη.

**ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.** Έτσι, μεταξύ άλλων, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τους ερευνητές για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, την ασφαλιστική «ομπρέλα» υπό την οποία λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι πολίτες των χωρών, τα δεδομένα για την παιδική κακοποίηση και τη σεξουαλική βία, ενώ παράλληλα μπήκαν στο... μικροσκόπιο καθημερινές βλαπτικές συνήθειες, όπως είναι η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Επιπλέον, αντλήθηκαν στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, τις αιτίες θανάτου του πληθυσμού και την εξάπλωση επικίνδυνων νόσων όπως είναι η φυματίωση και η ελονοσία.

**ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ.** Με βάση τα παραπάνω, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον έδωσαν πολύ χαμηλή βαθμολογία στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, με άριστα το 100, η χώρα μας έμεινε μετεξεταστέα στον τομέα της πρό-

# Ανθυγιεινές οι συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα



ληψης, καθώς βαθμολογήθηκε με 35» σε ό,τι αφορά το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών, με 32 στην κατανάλωση αλκοόλ και με μόλις 4 στο κάπνισμα, δεδομένης (και) της αποτυχίας των αντικαπνιστικών μέτρων. Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Β και των θανάτων εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων, η χώρα μας κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα (έλαβε 68 και 57 αντίστοιχα).

**ΠΗΡΑΜΕ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑ.** Αντιστρόφως ανάλογα, έλαβε άριστα (δηλαδή, 100) σε τομείς όπως η μειωμένη θνησιμότητα σε φυσικές καταστροφές, η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών, τα περιστατικά φυματίωσης και ελονοσίας, η ποιότητα του νερού και οι συνθήκες υγιεινής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ίδιας μελέτης, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Σιγκαπούρη και τη δεύτερη η Ισλανδία, ενώ ακολουθούν η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις στην 24η θέση, ενώ την τελευταία θέση κατέχει το Αφγανιστάν. Σε μια πιο ενδελεχή ματιά στη βαθμολογία των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, η Ελλάδα επίσης παίρνει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Ειδικότερα, η Ιταλία καταλαμβάνει τη 14η θέση και η Ισπανία την 23η ενώ η Πορτογαλία την 35η - δηλαδή πέντε θέσεις υψηλότερα από τη χώρα μας.

«Η διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης καθώς και η προαγωγή της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη» σημειώνουν τα Ηνωμένα Έθνη - με τον Οργανισμό να θέτει υψηλούς στόχους (και) στην Υγεία. Υπό τις συνθήκες αυτές, στελέχη σημειώνουν ότι χρειάζονται ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη εξάλειψη ενός μεγάλου φάσματος ασθενειών, καθώς και για την αντιμετώπιση πολλών, διαφορετικών και επίμονων ζητημάτων υγείας που ανακύπτουν.

Είναι ενδεικτικό - σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα της ίδιας έρευνας - ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερες από το 60% των χωρών του πλανήτη θα επιτύχουν τους στόχους για μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας, καθώς και της ελονοσίας. Όμως, ούτε το 5% δεν αναμένεται να ικανοποιήσει τους στόχους για τη μείωση των θανάτων από τροχαία, της παιδικής παχυσαρκίας και του ελέγχου της φυματίωσης.

## Πυρά από τη Νέα Δημοκρατία

**Η ελληνική... πτώση** προκάλεσε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον τομεάρχη Υγείας της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου να αφήνει αιχμές για πολιτικές αστοχίες. Στο πλαίσιο αυτό, σχολιάζει με ειρωνικό τόνο την «περίφημη» μεταρρύθμιση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, «που αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύθραυστη, αφού οι απήσεις στις θέσεις των γιατρών είναι ελάχιστες».

Αναφορά όμως κάνει και στο καμπανάκι που κρούει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για το αντιεμβολιαστικό κίνημα που ευθύνεται για την «αναζωπύρωση της ιλαράς στη χώρα μας».

SHUTTERSTOCK