

Ζεύγος Στουρνάρα σε κρίση μεγαλείου

Τα «παράπονα» στους «FT» και η φιέστα στην επέτειο της ΤτΕ

Η μέρες μεγαλείου φαίνεται να ζει το εμπλεκόμενο στην υπόθεση Novartis ζεύγος Στουρνάρα, καθώς, όπως αφήνουν να διαρρεύσουν «αρμοδίως» πηγές κοντά στον «κύριο διοικητή», έχουν εξασφαλιστεί έξωθεν διαβεβαιώσεις πως η θητεία του θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Για καλό και για κακό, πάντως, η σύζυγος Στουρνάρα φρόντισε να διεκτραγωδήσει το... bullying που δέχεται από εισαγγελικές και άλλες κρατικές υπηρεσίες στην ευεπίφορη σε τέτοιου είδους δραματικά αφηγήματα βρετανική εφημερίδα «Financial Times», που είχε πρωταγωνιστήσει και στην αποστολή «θυματοποίησης» του γνωστού και μη εξαιρετού Γεωργίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Απελπισμένη

Η κυρία Στουρνάρα δήλωσε απελπισμένη γιατί οι συνεχείς «διώξεις» και... παρενοχλήσεις την εμποδίζουν να κάνει τη δουλειά της. Είναι τέτοια η απελπισία της, μάλιστα, που την υποχρέωσε να μπνύσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας (Πολάκης και Ξανθός), κατηγορώντας την ότι παρεμποδίζει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκά κονδύλια project το οποίο έχει αναλάβει η εταιρία της. Το ύψος αυτού; Μόνον 3.500.000 ευρώ, πάντα στον θεάρεστο κλάδο των υπηρεσιών υγείας, που ζει ημέρες δόξας με τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις βρόμικων κυκλωμάτων στα ΜΜΕ.

Πάντως η κυρία Νικολοπούλου - Στουρνάρα δεν στενοχωριέται για τα διαφυγόντα κέρδη. Για την «τρωθείσα υπόληψη» της βασανίζεται, όπως τουλάχιστον δηλώνει στη βρετανική εφημερίδα που φιλοξενεί ασμένως τις



Ο Γ. Στουρνάρας χθες στην κεντρική είσοδο της ΤτΕ. Ενθετη φωτο: Η Λίνα Νικολοπούλου - Στουρνάρα

δηλώσεις της συζύγου του κ. διοικητή, χωρίς καν να αναρωτιέται για το μέγεθος της εμπλοκής της στο σκάνδαλο Novartis.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από τη λειτουργία της Τραπεζής της Ελλάδος, απευθύνθηκε μεγαλοπρεπώς στο προσωπικό... εις άπαιστον καθαρεύουσα, καλώντας τους υπαλλήλους «όπως αφοσιωθώσιν εις την υπηρεσίαν αυτής με πίστιν, ενθουσιασμόν, με ζήλον, με ευσυνειδησίαν, με άγρυπνον προσήλωσιν εις το καθήκον, με φιλοπονίαν και επιμέλειαν απaráμιλλον». Οπως άλλωστε κάνει ο ίδιος...

Αφορμή για την αυστηρή, αλλά και grandiose αυτή προσφώνηση υπήρξε αντίστοιχη επιστολή του πρώτου

διοικητή της ΤτΕ Αλέξανδρου Διομήδη, την τύχη του οποίου ζήτησε ο... «forget it Yannis», όχι βέβαια για τη θητεία του στη κεντρική τράπεζα της χώρας, αλλά για το γεγονός ότι βρέθηκε από τύχη πρωθυπουργός της Ελλάδας για διάστημα ενός εξαμήνου! Ο Αλέξανδρος Διομήδης, που είχε και πατέρα πρωθυπουργό, ορκίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του θεμιστοκλή Σοφούλη, τον οποίο διαδέχθηκε στην πρωθυπουργία, μάλλον από... καραμπόλα, από τις 30 Ιουνίου 1949 έως τις 6 Ιανουαρίου 1950.

Σε κάτι τέτοιες καραμπόλες ευελπιστεί και ο Γιάννης Στουρνάρας, μόνο που δεν έχει καταλάβει ότι ενίστε αντί για... υπερηπίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανώμαλες προσγειώσεις...