

Δημόσιο ή ιδιωτικό το μάνατζμεντ των νοσοκομείων;

ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ν.Δ. αποφάσισε τελικά, μετά την περιπλάνησή του στον κτρινιασμό και σε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, να αποκαλύψει κρίσιμα ζητήματα του προγράμματός της: για τις ανισότητες που τις θεωρεί αιώνιες, το οκτώωρο, το επταήμερο, το 48ωρο εβδομαδιαίας απασχόλησης και τη συννοδό ανάπαυση που τα θεωρεί ξεπερασμένα, την αμοιβή της εργασίας να εξαρτάται από τις ορέξεις του εργοδότη, τις συντάξεις, την προστασία του περιβάλλοντος, τη στελέχωση του δημόσιου τομέα να είναι επιβαρυντικά για την οικονομία, τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις να είναι ιδεοληψίες της Αριστεράς, τα πανεπιστήμια να είναι ιδιωτικά, την ιδιωτική ασφάλιση να είναι ο τρίτος πυλώνας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος...

Τώρα ήρθε και η ώρα των αποκαλύψεων για τις σχέσεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα στην Υγεία, για την ιδιωτικοποίηση της Υγείας.

Έτσι ο Κ. Μητσοτάκης φανέρωσε ότι η διοίκηση των νοσοκομείων, το μάνατζμεντ, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες, ο σύγχρονος βιοιατρικός εξοπλισμός... πρέπει να περάσουν στους επιχειρηματίες -στα κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα. Υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο αποτελεσματική η διοίκηση, πιο προσοδοφόρα η διαχείριση, πιο ικανοποιημένοι οι ασθενείς.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που δοκιμάστηκε με τραγικά αποτελέσματα την περίοδο της επίπλαστης ευημερίας και της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος ακόμη και στα χρόνια της ισοπεδωτικής περικοπής των δημοσίων δαπανών στην Υγεία και στη φαρμακευτική πολιτική. Δοκιμάστηκε στο "Ερρίκος Ντυνάν", στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στα ασφαλιστικά ταμεία, με μάνατζερς που υποτίθεται ότι γνώριζαν την οικονομία της Υγείας κι όμως παρουσίασαν εκρηκτικά ελλείμματα, φοβερά χρέη, απίθανες συναλλαγές, πελατειακές εξυπηρετήσεις, σκάνδαλα.

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα προσόντα των μάνατζερς, αλλά στον ρόλο τους, στα συμφέροντα που υπηρετούν. Το πρό-

βλημα με τους μάνατζερς αποκαλύφθηκε στη Lehman Brothers, στη Siemens, στη Novartis...

Εμείς θέλουμε ικανά στελέχη με τεχνοκρατική επάρκεια στη διοίκηση των νοσοκομείων, των ΥΠΕ, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΟΦ, του ΕΟΔΥ, του ΕΦΚΑ, της ΗΔΙΚΑ, του "Ερρίκος Ντυνάν" τώρα που εντάσσεται στο ΕΣΥ και θα συνεργάζεται με το "Ωνάσειο", τον "Ευαγγελισμό", το "Λαϊκό", το "Αττικόν"... Θέλουμε όμως αποδοτικά για το δημόσιο συμφέρον διοικητικά στελέχη, όπως ο πρόεδρος του "Ωνασείου", που αποδεικνύει ότι έχει και γνώσεις και όραμα για την Υγεία ως δημόσιο αγαθό.

Η χρηματοδότηση της Υγείας συνεχίζει να είναι περιορισμένη στο 5,2% του ΑΕΠ, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει πλαφόν και επιστροφές. Ταυτόχρονα ο παρακλινικός εργαστηριακός έλεγχος γίνεται όλο και πιο δαπανηρός, οι καινοτόμες θεραπείες όλο και πιο ακριβές...

Στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων τα νοσοκομεία, οι προμήθειες, τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαστήρια δεν πρόκειται να υπηρετήσουν ούτε τα δικαιώματα των ασθενών ούτε τη μεθοδική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας ούτε την εξυγίανση των δαπανών ούτε τη σωστή ιεράρχηση των αναγκών στην Υγεία.

Κυρίως δεν μπορούν να υπηρετήσουν ένα σύστημα Υγείας στη χώρα που πρέπει να είναι και ποιοτικό και αποτελεσματικό και δημοκρατικό και δωρεάν, καθώς η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

* Ο Σάκης Παπαδόπουλος είναι συντονιστής της ΕΠΕΚΕ Υγείας