

# Καθρέφτης



ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ  
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

## Η μάχη του Βορρά

**Τ**ο στοίχημα είναι στην Υγεία ή στην Οικονομία; Το αποτύπωμα της πανδημίας στην ελληνική κοινωνία θα έχει κρίνει το ισοζύγιο έναν χρόνο αργότερα; Ή το βάθος της ύφεσης που θα μπορούσε να ρίξει τη χώρα και στη νέα δεκαετία σε έναν κύκλο λιτότητας που θα προσιδιάζει με τον μνημονιακό κάδο; Στο κυβερνητικό επιτελείο αισιοδοξούν ότι το καράβι θα ξεφύγει από τις Συμπληγάδες, αλλά ανησυχούν και για τα δύο. Οι προηγούμενες εβδομάδες, άλλωστε, απέδειξαν ότι η γεωμετρική πρόοδος με την οποία μπορούν να αυξηθούν κρούσματα και θύματα από τον κορωνοϊό είναι ικανή να ακυρώσει κάθε σχεδιασμό και να οδηγήσει αναγκαστικά σε μέτρα που υπήρχαν μόνον στα αρνητικά σενάρια. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσωπικά, που ξόρκιζε κάθε ενδεχόμενο για οριζόντιες απαγορεύσεις, πολύ περισσότερο ένα νέο πανελλαδικό lockdown, αλλά οι αριθμοί στάθηκαν αμελικοί. Η γενική καραντίνα είχε να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τις αντοχές της αγοράς και τις οικονομικές προοπτικές για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, όμως, απέδειξε περίτρανα ότι οι αριθμοί του κορωνοϊού μπορούν να ανατραπούν μέσα σε 24ωρα. Η πόλη – με την ασθενή «μυδέν» του περασμένου Μαρτίου – μπήκε στον Οκτώβριο ως παράδειγμα προς μίμηση και έκλεισε τον μήνα με τον έναν στους τρεις εξεταζόμενους για Covid-19 να είναι θετικός. Όλη η βόρεια ζώνη της χώρας έχει πλέον «κοκκινίσει».

Ο Βασίλης Κικίλιας ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη σχεδόν δυο φορές την εβδομάδα. Για να ανοίξουν περισσότερες ΜΕΘ, να κινητοποιηθεί το ιατρικό δυναμικό, να μπουν σε σύστημα εφημεριών και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Η επίταξη ιδιωτικών κλινικών για Covid περιστατικά είναι η τελευταία απόφαση που δραματοποιεί περαιτέρω την εικόνα. Την κατάσταση συναγερμού, ωστόσο, σηματοδοτεί ακόμη περισσότερο η δική του παρουσία στην προγραμματισμένη ενημέρωση. Το φθινόπωρο δεν έχει όντως σχέση με την άνοιξη – η Φώφη Γεννηματά έχει ήδη κάνει λόγο για «βαρυχειμωνιά». Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ήταν ο Σωτήρης Τσιόδρας στη βιτρίνα, πείθοντας για την αναγκαιότητα της πανελλαδικής καραντίνας. Η επιστροφή

στους πολιτικούς δείχνει ενδεχομένως ότι στη νέα φάση οι τελικές αποφάσεις μπαίνουν και στην πολιτική ζυγαριά. Ο Τσιόδρας ήταν μια «ανακάλυψη» που και από το Μέγαρο Μαξίμου πιστώνουν στον Κικίλια. Γιατί χρειάστηκε πλέον να επιστρατευθεί ο ίδιος;

Για τους κακεντρεχείς που ενδημούν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Κικίλιας εκλήθη να βγει μπροστά για να κοντύνει – αν τα πράγματα στραβώσουν και το πολιτικό κόστος από τη διαχείριση του δεύτερου κύματος αρχίσει να γίνεται υπολογίσιμο. Το μήνυμά είναι ότι η υψηλή δημοφιλία του υπουργού Υγείας και η παρατεταμένη δημοσκοπική πρωτιά, δημιουργούν παρενέργειες. Από την περασμένη άνοιξη ο Κικίλιας και ο Δένδιας, ανάλογα με την κορύφωση των εξελίξεων στο μέτωπο του κορωνοϊού και τα ελληνοτουρκικά, μοιράζονται ένα προβάδισμα που ενεργοποιεί ανακλαστικά. Για το υπουργείο Υγείας, ωστόσο, η επικοινωνιακή ενεργοποίηση της πολιτικής ηγεσίας συνδέεται με την ανάγκη για σκληρότερα μέτρα,

αν αυτά προκύψουν, αλλά πρωτίστως έχει να κάνει με τον σχεδιασμό-μαμούθ για την ώρα των εμβολίων. Στο χρονοδιάγραμμα του Κικίλια, αυτός ο αγώνας ταχύτητας ξεκινά εντός του Ιανουαρίου, αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχουν όλα ετοιμαστεί – και από την πλευρά των πολιτών.

Στο χρονοδιάγραμμα του Βασίλη Κικίλια, ο αγώνας ταχύτητας για τον εμβολιασμό ξεκινά εντός του Ιανουαρίου, αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχουν όλα ετοιμαστεί – και από την πλευρά των πολιτών



**Ε**πί της ουσίας, πρόκειται για το μεγαλύτερο σχέδιο στα χρονικά όχι μόνον του ΕΣΥ, αλλά στα υγειονομικά χρονικά του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα εμβολιασμού 4-5 εκατομμυρίων ανθρώπων, με διαφορετικά εμβόλια και κανόνες συντήρησης και διάθεσης, προϋποθέτει εκτεταμένη οργανωτική βάση. Μετά, αν όλα πάνε καλά, ο κορωνοϊός θα αποτελεί παρελθόν και οι δεσμεύσεις για επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα ακούγονται κούφια λόγια.

Το αρχικό δίλημμα, συνεπώς, έχει ήδη ξεπεραστεί. Η Οικονομία εν τέλει έπεται και μπορεί να περάσει σε μία μεγάλη φάση ανάκαμψης, αν το σύστημα Υγείας αντέξει στη δοκιμασία του κορωνοϊού. Εφόσον οι αριθμοί δεν θα το επιτρέψουν, το ρίσκο δεν θα αναληφθεί. Αν τα Χριστούγεννα, ωστόσο, σωθούν με κάποιον τρόπο στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουν σωθεί σε όλη τη χώρα.