

## Προφάσεις εν αμαρτίαις

**ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ**  
 ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

**Ε**χει ένα δίκιο ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών. Αν σκεφθεί κανείς ότι ο κορωνοϊός μεταδίδεται ακόμη κι εντός των οίκων του Θεού, μπορεί να μην κολλάει ο τασσανοέρ των ιδιωτικών μονάδων υγείας; Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, οι κλινικές είναι ενιαίες μονάδες και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός. «Όταν έχεις ένα ασανοέρ και βάζεις τον νεφροπαθή ή τον καρκινοπαθή και πριν από πέντε λεπτά ήταν ο ασθενής με κορωνοϊό, οίγουρα θα υπάρξει μετάδοση» (20.11.2020).

Η αλήθεια είναι ότι ο ιός δεν έχει χωροταξικούς περιορισμούς. Από την Κίνα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, από τις πλατείες στα οπίτια, από τις δοξολογίες στην Αρχιεπισκοπή, από τους δρόμους στα γηροκομεία κ.λπ. Ουδείς πρέπει να νιώθει ασφαλής και ειδικά σε μικρούς, κλειστούς, μη αερι-

ζόμενους χώρους, όπως είναι τα ασανοέρ. Σε πολλές πολυκατοικίες κάποιοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων απολυμαίνουν με δική τους πρωτοβουλία τις καμπίνες των ανελκυστήρων, έτσι ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να προστατευθούν όλοι οι ένοικοι. Δεν γνωρίζουμε αν και ο εθελοντισμός της πολυκατοικίας «είναι ο φερετζές του νεοφιλελευθερισμού» (κατά πως λέει η «Αυγή» 20.11.2020) ή αν θα έπρεπε το κράτος να προσλάβει χιλιάδες μόνιμους «ανελκυστηροκαθαριστές» για να απολυμαίνουν σε τακτική βάση τα ασανοέρ των πολυκατοικιών. Είναι οίγουρα όμως ότι αυτό που κάνουμε όλοι στα οπίτια μας –διατρέχοντας, όπως

είναι φυσικό, κάποιον κίνδυνο– μπορούν κάλλιστα να το κάνουν και οι ιδιωτικές κλινικές.

Ασθενές είναι και το επιχειρήμα περί ανεκπαιδευτου προσωπικού. Όπως είπε ο κ. Σαραφιανός, «πρέπει να εκπαιδευθεί και το προσωπικό. Σε μια μέρα δεν μπορεί να γίνει, διότι τον Φεβρουάριο μας αποψίλωσαν το προσωπικό, πήραν 3.800 νοσηλευτές για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα όλο το έμπειρο προσωπικό να πάει σε κρατικά νοσοκομεία και μείναμε εμείς να ψάχνουμε για καινούργιο νοσηλευτικό προσωπικό. Προσλάβαμε, αλλά είναι νέα παιδιά». Κατ' αρχάς, από τον Φεβρουάριο πέρασαν 270 ημέρες και ουχί μία. «Καρά δεύτερον», η

πανδημία δημιούργησε ανάγκες ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για αντιμετώπιση αυτού που ζούμε, όχι μόνο στις κλινικές, αλλά και στα οπίτια. Άτομα με ήπια συμπτώματα έκαναν την καραντίνα σε ξενοδοχεία και σε οπίτια. Και στο κάτω κάτω της γραφής, οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον χειρισμό των κρουσμάτων είναι σύντομες και αναλυτικές. Δεν είναι δε και η εκτόξευση πυραύλου για τον Αρν...

Όλα όσα είπε ο πρόεδρος των κλινικαρχών ακούγονται ως προφάσεις εν αμαρτίαις ή, όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει τρεις μέρες δικαιολογείται». Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα με τα κρούσματα να αυξάνονται και τα φέρετρα να συσσωρεύονται, ουδείς δικαιούται να βγάλει την ουρά του απέξω.