

Η υγεία, θυσία στο φαστ τρακ άσυλο

Στον βωμό της πολυσυζητημένης επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας, η κυβέρνηση δεν διστάζει να «τραυματίζει» δεύτερη φορά ψυχικά ευάλωτους πρόσφυγες, θύματα βασανιστηρίων, βιασμού και βίας

► Του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ**

Τέσσερις φορές χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως με ασθενοφόρο από την Υπηρεσία Ασύλου στο νοσοκομείο ευάλωτος πρόσφυγας εξαιτίας της τεράστιας πίεσης που δέχτηκε για να ολοκληρώσει τη διαδικασία ασύλου φαστ τρακ που ακολουθείται στα νησιά, αν και η υγεία του και η εξαιρετικά ευάλωτη κατάστασή του δεν του το επέτρεπαν.

Παρά τις επανειλημμένες κρίσεις που εκδήλωσε στο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου ενόψει της συνέντευξής του, η Υπηρεσία συνέχισε να τον καλεί ξανά και ξανά για συνέντευξη. Σε μία περίπτωση μάλιστα προσπάθησε να του επιδώσει την κλήση για συνέντευξη μέσα στο ασθενοφόρο που θα τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Προκειμένου να πετύχει τον διακηρυγμένο στόχο της μεγάλης επιτάχυνσης της διαδικασίας ασύλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αδιαφορεί όχι μόνο για τις εγγυήσεις μιας δίκαιης και ορθής διαδικασίας, αλλά και για την ίδια την ψυχική υγεία ευάλωτων προσφύγων, όπως είναι τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού και βίας.

Αντί να προχωρήσει στη μεταφορά

τους στην ενδοχώρα, για να διασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες διαμονής και ιατροφαρμακευτική φροντίδα προκειμένου να επουλωθούν τα ψυχικά τραύματα, το υπουργείο επιμένει να τους κρατά στις απάνθρωπες συνθήκες διαμονής των υπερσυνορισμένων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και να τους υποβάλλει όσο βρίσκονται στα νησιά στην επίπονη και εξαντλητική συνέντευξη για το άσυλο, στην οποία πρέπει να αναβιώσουν ιδιαίτερα τραυματικές καταστάσεις.

Αγνόησαν τις διαγνώσεις

Όπως σημειώνουν σε κοινό δελτίο Τύπου οι οργανώσεις Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο, Pro Asyl και Γιατροί Χωρίς Σύνορα, «η υποβολή αιτούντων άσυλο στη διαδικασία των συνόρων στα νησιά καθιστά "κενό γράμμα" τις διατάξεις που αποσκοπούν στην έννομη προστασία των ευάλωτων προσφύγων και στη διασφάλιση της δυνατότητάς τους να υποστηρίξουν την αίτηση ασύλου τους ενώπιον των αρχών.

»Εκτός από τον κίνδυνο παραβίασης της απόλυτης υποχρέωσης τήρησης της αρχής της μη επαναπροώθησης, η επιμονή των αρχών να επιβάλλουν την ταχεία διαδικασία σε ευάλωτους αιτούντες



άσυλο και ειδικά θύματα βίας και βασανιστηρίων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επανατραυματισμού τους».

Οι οργανώσεις σημειώνουν ότι στην περίπτωση του πρόσφυγα που χρειάστηκε να μεταφερθεί τέσσερις φορές στο νοσοκομείο, οι αρχές αγνόησαν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης διάγνωσης από δημόσιο νοσοκομείο, που επισήμαιναν την αδυναμία του να υποβληθεί «σε μία απαιτητική διαδικασία όπως η συνέντευξη ασύλου και να αφηγηθεί εξαιρετικά τραυματικά για εκείνον βιώματα, καθώς και έγγραφα που σημείωναν την επιδείνωση της κατάστασής του κατόπιν της υπαγωγής του στη διαδικασία συνέντευξης».

Επιπλέον, η Υπηρεσία Ασύλου δεν εκτίμησε την ανάγκη παροχής ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων λόγω της κα-

τάστασης της υγείας του πρόσφυγα ούτε εξέτασε αν ήταν δυνατή η κατάλληλη ιατρική υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στα νησιά.

Μάλιστα, αν και ο πρόσφυγας είχε χαρακτηριστεί ευάλωτος από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής πριν από πολλούς μήνες, η Υπηρεσία Ασύλου δεν φαίνεται να έλαβε γνώση του σχετικού εγγράφου. Ούτε η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ούτε η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησαν σε έγκαιρη άρση του γεωγραφικού προορισμού, όπως υποχρεούνται για ευάλωτα πρόσωπα στα οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί κατάλληλη βοήθεια, παρά μόνο έναν χρόνο μετά την αναγνώριση της ευάλωτης κατάστασης του πρόσφυγα και αφού αυτός είχε υποβληθεί στην ακατάλληλη και κακοποιτική εξέταση του αιτήματός του.