

## Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

# Εμβόλια και αυτοδιάγνωση αλλά όχι μέτρα προστασίας

**Μ**ε «όπλα» την αυτοδιάγνωση και τον εμβολιασμό που «σέρνεται», εξαιτίας των ελλείψεων και των ανταγωνισμών στην αγορά των εμβολίων, η κυβέρνηση επιχειρεί να καλλιεργήσει προσδοκίες για «φως στο τούνελ» της πανδημίας τις αμέσως επόμενες βδομάδες, προωθώντας ταυτόχρονα το άνοιγμα του Τουρισμού με τα πρωτόκολλα των μεγάλων ομίλων του κλάδου και των μονοπωλίων των Μεταφορών.

Την ίδια ώρα, στη χώρα μας οι νεκροί από Covid ξεπέρασαν τις 10.000, με τον αριθμό των διασωληνωμένων να βρίσκεται σταθερά πάνω από 800 και με δεκάδες νεκρούς καθημερινά. Στα νοσοκομεία μιας νόσου δεκάδες διασωληνωμένοι παραμένουν εκτός ΜΕΘ, αλλά κι όσοι θεραπεύονται από τη νόσο, δεν έχουν την αναγκαία συστηματική παρακολούθηση κι αποκατάσταση. Δίπλα σ' αυτούς παραμένουν κι αυξάνονται οι χιλιάδες ασθενείς, είτε είναι χρόνιοι είτε αδιάγνωστοι, που για δεύτερο χρόνο δεν καταφέρνουν να ακουμπήσουν στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Επιβεβαιώνεται και με αυτόν τον τρόπο ότι «όσο δεδομένη είναι η ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού με όλα τα διαθέσιμα ασφαλή εμβόλια, άλλο τόσο δεδομένο είναι ότι από μόνος του ο εμβολιασμός, χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας και τη στήρι-

ξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, δεν φτάνει για τον τερματισμό της πανδημίας, όπως παραπλανητικά ισχυρίζεται η κυβέρνηση», σημείωνε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε σχόλιό του την περασμένη Τετάρτη, προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα είναι πως και στις δύο περιπτώσεις, αυτές οι ανάγκες σκοντάφτουν πάνω στις προτεραιότητες, στα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των επιχειρηματικών ομίλων».

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, ο στόχος που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι για «2 εκατ. τον Μάη και 3 εκατ. τον Ιούνιο» - αν κι εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία, αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Πρόκειται για εξαγγελία που δεν στηρίζεται στην ενίσχυση της δημόσιας ΠΦΥ με όλο το αναγκαίο προσωπικό για τη διεξαγωγή και του εμβολιασμού. Αντίθετα, σηματοδοτεί την παραπέρα μετατροπή του δημόσιου συστήματος Υγείας σε μιας νόσου. Ηδη νοσοκομεία μετατρέπονται σε εμβολιαστικά κέντρα, νέες κλινικές συρρικνώνονται, η μια μετά την άλλη οι Παθολογικές κλινικές και στα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας ξηλώνονται. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς ρεπό, με περισσότερες ώρες και μέρες και κάθε φορά που αναδεικνύονται τα προβλήματα διώκονται.