

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ και ανάμεσα στα θέματα συζήτησης βρίσκονταν κι αυτό που αφορά στον **σακχαρώδη διαβήτη**, ζήτημα που ως γνωστόν έχει προκαλέσει διαμάχες ανάμεσα σε Ενδοκρινολόγους, Παθολόγους και Γενικούς Γιατρούς.

Από το πρωί της Παρασκευής, το ΔΣ της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας με λίγα ακόμη μέλη, συγκεντρώθηκαν μπροστά στο υπουργείο πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας.

Θα μπορούσαν βεβαίως να είχαν συγκεντρωθεί παρομοίως μπροστά στο υπουργείο και οι παθολόγοι μαζί με τους Γενικούς Γιατρούς και η επίλυση των επιστημονικών διαφορών να γίνει επί του.. πεζοδρομίου. Ευτυχώς δε συνέβη παρόμοια αντισυγκέντρωση.

Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές πως δεν υπήρχε **τίποτα το μεμπτό στην συγκέντρωση των ενδοκρινολόγων**, οι οποίοι διαδήλωναν σε μια δημοκρατική χώρα.

Όμως συνέβη το εξής πρωτοφανές:

Ενώ η Ολομέλεια συζητούσε προκειμένου να δεχτεί αντιπροσωπεία Ενδοκρινολόγων που θα εξέθετε τους λόγους αντίδρασης μπήκε στην αίθουσα αστυνομικός φρουρός και παρακάλεσε να επιταχυνθεί η είσοδος, διότι κάποιιο ενδοκρινολόγοι τον.. φτύνουν στη είσοδο του υπουργείου.

Δυστυχώς ο αστυνομικός κυριολεκτούσε!

Δεδομένου ότι η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ αριθμεί 31 μέλη που εκπροσωπούν εκτός από γιατρούς και όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας είναι κατανοητό πως αυτή η καταγγελία του αστυνομικού φρουρού προκάλεσε δυσμενή σχόλια και έντονη αμηχανία για τη συμπεριφορά ορισμένων γιατρών.

Ο Πρόεδρος της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας οφείλει, αν μη τι άλλο, μια εξήγηση αν όντως υπήρξε τέτοια συμπεριφορά και αν πιστεύει ότι με τέτοιους τρόπους διεκδικείται το δίκιο της ειδικότητάς του.

**Ygeianet**