

**Το κείμενο της ΟΕΝΓΕ** με το οποίο απαριθμούνται τα δεινά που θα επιφέρει στους γιατρούς το σχέδιο νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας θυμίζει σελίδες από την Αποκάλυψη του Ιωάννη.

(Κλικ [εδώ](#) το κείμενο).

Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι πως οι συγγραφείς, εκτός της καταστροφολογίας, επιδίδονται πλέον και σε **πρόβλεψη των μελλούμενων**. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από την ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ για το σχέδιο νόμου:

*«Παράλληλα, **παρόλο που προς το παρόν δεν προβλέπεται, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι εφημερίες ετοιμότητας να μην πληρώνονται στο μέλλον..»**.*

Είναι προφανές πως όταν μια Ομοσπονδία Επιστημόνων επιδίδεται σε εκτιμήσεις επιπέδου [Χορταρέα](#) τότε εισπράττει την απαξίωση από τα μέλη της, όπως ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την ΟΕΝΓΕ: μόλις 3 Ενώσεις Γιατρών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.

Τέλος, όποιος μπει στον κόπο να διαβάσει ολόκληρο το κείμενο από το οποίο προέρχεται το παραπάνω απόσπασμα μελλοντολογικής εκτίμησης θα διαπιστώσει ότι έχει **πανομοιότυπη φρασεολογία και επιχειρήματα** με κείμενα που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα στον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ.



Όπως έχουμε ήδη επισημάνει η εφαρμογή του σχεδίου νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας πρέπει να πορευτεί παράλληλα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

- α) 6000 προσλήψεις μόνιμων γιατρών ΕΣΥ
- β) Δημιουργία ΤΕΠ στα Νοσοκομεία
- γ) Αλλαγή συστήματος εφημέρευσης στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη
- δ) Λειτουργία της ΠΦΥ
- δ) Βελτίωση των απολαβών για τους γιατρούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας



Πάντως στη σημερινή συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η Προέδρος και ο Γραμματέας φάνηκαν ελάχιστα διατεθειμένοι να θέσουν στο τραπέζι τα ζητήματα που απασχολούν το Νοσοκομειακό κίνημα, επιτρέποντας στα Σωματεία Εργαζομένων να προκαλέσουν ένα πρωτοφανές κομφούζιο.

Τελικά ο υπουργός πρότεινε να οριστεί νέα συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα της κλαδικής συμφωνίας.

Οψώμεθα.

**ΔΒ**