

Οι Μπρακαλεόνε του ΠΙΣ σκέφτηκαν πως θα ήταν καλό να μοιράσουν λίγα λάφυρα, προκειμένου να κρατούν ζεστούς και μαχητικούς τους σταυροφόρους που τους ακολουθούν.

Μετά από διαβούλευση κατέληξαν πως πιο κατάλληλο λάφυρο είναι τα **παράβολα που εισπράττει ο ΠΙΣ**.

Αυτά μπορούν να τα απαλλοτριώσουν και να τα μοιράσουν στους Ιατρικούς Σύλλογους κι εκείνοι με τη σειρά τους να τα μοιράσουν στους γιατρούς, ώστε όλοι μαζί να επευφήσουν τον ιππότη που ηγείται της Γ' Σταυροφορίας.



Μόλις όμως έφτασε το μαντάτο ξέσπασαν κραυγές αποδοκιμασίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας έστειλε επιστολή στον ηγέτη Εξαδάκτυλο, στην οποία επισημαίνει:

Πλην όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η υπό στοιχεία 1(γ) απόφασή σας στερείται τεχνικού, λογιστικού και νομικού ερείσματος προκειμένου να υλοποιηθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχει την δυνατότητα να εισπράξει παράβολο χωρίς νομοθετική πρόβλεψη, ούτε υφίσταται διαδικασία απόδοσης του παραβόλου στον ιατρό που το έχει καταβάλλει σε άλλον φορέα. Συνεπεία των ανωτέρω οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν δύναται να εφαρμόσει την προταθείσα από εσάς ανωτέρω διαδικασία.

Κι ενώ ο ΙΣΑ πετάει στα μούτρα το ανέξοδο «δώρο» ταυτόχρονα συνεχίζει και το δούλεμα.

Προτείνει στον κ. Εξαδάκτυλο να απευθυνθεί στον υπουργό, ζητώντας να διευθετήσει εκείνος το ζήτημα.

Λες και αγνοούν πως ο υπουργός έχει διαμηνύσει εγγράφως πως δεν αναγνωρίζει τον κ. Εξαδάκτυλο ως πρόεδρο του ΠΙΣ εάν δεν επικυρωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών.

Ούτε ο Μάριο Μονιτσέλι που σκηνοθέτησε την θρυλική ταινία « Οι γενναίοι του Μπρακαλεόνε» δε θα σκέφτονταν τέτοιο σίκουελ..