

ΤΑ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ

Γράφει ο **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ**

Δεν υπήρξε ποτέ στις προθέσεις του γράφοντος η προσωπική αντιπαράθεση με όσους διατυπώνουν δημόσια την πολιτική τους αντίθεση ως προς την απόφαση του Υπουργού Υγείας να μην επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Μαρτίου 2019 και να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε εκείνες τις εκλογές την επανάληψη τους εντός διμήνου.

Από την στιγμή όμως που ο καταγγελτικός λόγος εναντίον του Υπουργού Υγείας υπονομεύει τον ίδιο τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλα όσα αυτός αντιπροσωπεύει για την Κοινωνία, για την Υγεία και για όλους τους Ιατρούς της χώρας, αποτελεί χρέος της υπηρεσιακής του διοίκησης να προασπίσει και να προβάλλει την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Καταγγέρονται λοιπόν στην Ιατρική Κοινότητα τα ασύστολα ψεύδη τα οποία με περισσή θρασύτητα, αναιδεια και αντιδεοντολογική εκφορά λόγου, αναρτούν στον διαδικτυακό χώρο και διακινούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκείνοι που με τις ποινικά και πειθαρχικά υπόλογες πράξεις τους, οι οποίες ήδη ελέγχονται από τους Επιθεωρητές Υγείας (ΣΕΥΥΠ), οδήγησαν τον ΠΙΣ στα όρια της απαξίας, τους υπαλλήλους του στην αποστέρηση του εισοδήματός τους και τους νέους ιατρούς στην επιστημονική και επαγγελματική τους καθήλωση.

Πρόκειται για τις βαριές συνέπειες της ψευδολογίας τους, οι οποίες ευτυχώς ανατάχθηκαν μετά από σοβαρή και υπεύθυνη εργασία της υπηρεσιακής διοίκησης του ΠΙΣ.

Τα οικτρά ψεύδη ξεκινούν μετά τις γνωστές καλπονοθείες που καταγγέλθηκαν επωνύμως, χωρίς να εκφρασθεί ούτε μία λέξη απολογίας και συγγνώμης από τους αμετανόητους και θλιβερούς ψευδολόγους, κορυφώνονται μετά την μη επικύρωση των εκλογών εξ αιτίας της προκλητικής υπαιτιότητας των ιδίων, από τον έχοντα την νόμιμη εποπτεία Υπουργό Υγείας και συνεχίζονται απροκάλυπτα μέχρι σήμερα χωρίς περίσκεψη και αιδώ, προκαλώντας την νοημοσύνη και την ηθική συγκρότηση της Ιατρικής Κοινότητας.

Αποτελεί επομένως αδήρητη αναγκαιότητα για την αντικειμενική ενημέρωση των συναδέλφων, η επισήμανση των ψευδών με τα οποία επιχειρείται ανερυθρίαστα η παραπληροφόρηση για τα πραγματικά γεγονότα που συντελέστηκαν και συντελούνται.

1° ΨΕΥΔΟΣ

Η «παρανομία» της Υπουργικής Απόφασης για την μη επικύρωση των εκλογών της 3ης Μαρτίου.

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει και να επικρίνει πολιτικά την συγκεκριμένη απόφαση. Η νομιμότητα της όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς αυτήν ακριβώς την αρμοδιότητα αποδίδει στον Υπουργό Υγείας ο νόμος, με τις διατάξεις περί εποπτείας των ΝΠΔΔ όπως είναι ο ΠΙΣ.

Άλλωστε εκκρεμεί προσφυγή στο ΣΤΕ που αναμένεται να αποφανθεί περί της νομιμότητας.

Η εκ προοιμίου προδίκηση της απόφασης του ΣΤΕ και η επανειλημμένη προκαταβολική αναφορά περί «παράνομης» απόφασης του Υπουργού, αποτελεί ασέβεια απέναντι στην Δικαιοσύνη και αποτελεί ΟΙΚΤΡΟ ΨΕΥΔΟΣ.

2° ΨΕΥΔΟΣ

Το «νόμιμο» και το «παράνομο» Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ.

Οι ψευδολόγοι στην απέλπιδα προσπάθεια τους να ανακτήσουν κάποιο μέρος από την απωλεσθείσα αξιοπιστία τους από δική τους αποκλειστικά υπαιτιότητα, αυτοαποκαλούνται «νόμιμο» Δ.Σ., αναφερόμενοι στο αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Μαρτίου, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν μετά τις απροκάλυπτες ατασθαλίες οι οποίες συντελέστηκαν από τους ίδιους.

Επομένως δεν υφίσταται αυτό το «νόμιμο» ΔΣ όσο και αν επιμένουν σε αυτό το ΨΕΥΔΟΣ, εκείνοι που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και πέταξαν με τις παρανομίες τους στην κάλαθο των αχρήστων την εκλογή τους.

Πέραν τούτου αποκαλούν ψευδέστατα ως «παράνομο» το προηγούμενο Δ.Σ. του ΠΙΣ στο οποίο ανετέθη ΝΟΜΙΜΩΣ με Υπουργική Απόφαση, η επανάληψη των εκλογών.

Το γραφικό στοιχείο αυτής της εμμονής είναι ότι στο «παράνομο» κατ αυτούς Δ.Σ. συμμετέχουν ενεργά και οι ίδιοι αποδεχόμενοι την «παράνομη» υπουργική απόφαση, χωρίς ποτέ να αποποιηθούν τον «παράνομο» ορισμό τους, ούτε να παραιτηθούν από τις θέσεις που τους όρισε ο «παράνομος» Υπουργός Υγείας.

Αποτελεί κλασσική περίπτωση όπου το ΨΕΥΔΟΣ αυτοδιαψεύεται.

3^οΨΕΥΔΟΣ

Η «παράνομη» απαρτία του Δ.Σ. και η «παράνομη» εκλογή νέου Προέδρου του Δ.Σ.

Παρά την δημόσια τεκμηριωμένη νομική ανάλυση και γνωμοδότηση από διαφορετικές έγκριτες νομικές πηγές, οι εθισμένοι ψευδολόγοι επιμένουν φανατικά στο απύθμενο ΨΕΥΔΟΣ της «παράνομης» απαρτίας του ΔΣ και της «παράνομης» εκλογής νέου Προέδρου εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Ανάγουν έτσι τον εαυτό τους υπεράνω των νόμων και των θεσμών, περιφρονώντας τις σαφέστατες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που αποτελεί Γενικό Νόμο του Κράτους, του οποίου οι διατάξεις κατά συνταγματική επιταγή συμπληρώνουν τα κενά του επιμέρους νομοθετικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του ΚΔΔ η απαρτία του Δ.Σ. του ΠΣ διαπιστώνεται σε πρώτη συνεδρίαση με την παρουσία του 1/2 των μελών του οργάνου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 24 ώρες με νόμιμη απαρτία την παρουσία του 1/3 των μελών.

Με αυτήν την νομιμότατη απαρτία το Δ.Σ. διασφάλισε την συνέχεια και την ομαλή λειτουργία του ΠΣ, εξέλεξε τον νέο Πρόεδρο και όρισε ως ημέρα των εκλογών την 22α Ιουνίου.

Παρά ταύτα με ΨΕΥΔΗ που χρήζουν εξέτασης από ειδικούς επιστήμονες, οι ψευδολόγοι επιμένουν να παραβλέπουν τις σαφέστατες νομικές διατάξεις, ανάγοντας εαυτούς υπεράνω του νόμου.

Και σε αυτό το σημείο υπάρχει το στοιχείο της γραφικότητας καθώς στην τελευταία συνεδρίαση του «παράνομου» Δ.Σ. προσήλθαν και οι ψευδολόγοι συμμετέχοντας στην διαδικασία που διηύθυνε ο «παράνομος» κατ αυτούς Πρόεδρος.

Ακόμα μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου το ΨΕΥΔΟΣ αυτοδιαψεύστηκε.

4^οΨΕΥΔΟΣ

Οι «παράνομες» εκλογές με τα ψηφοδέλτια των προηγούμενων εκλογών.

Εξακολουθεί η υστερία της ψευδολογίας με την οποία χαρακτηρίζονται ως «παράνομες» οι εκλογές της 22ας Ιουνίου.

Ταυτόχρονα προβάλλεται το αίτημα της διενέργειας των «παράνομων» εκλογών με τα ίδια ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές της 3ης Μαρτίου.

Πρόκειται για την παρανοϊκή αποθέωση του ψεύδους, καθώς είναι πασίγνωστο ότι μία από τις βασικές αιτίες της μη επικύρωσης εκείνων των εκλογών, υπήρξε η

συμμετοχή στο ίδιο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για δύο διαφορετικά όργανα, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επομένως η θέση για εκλογές με τα ίδια ψηφοδέλτια των προηγούμενων εκλογών είναι νομικά ανεφάρμοστη και η προβολή της αποτελεί προκλητικό ΨΕΥΔΟΣ.

5° ΨΕΥΔΟΣ

Η «σκόπιμη» παράλειψη πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση μη επικύρωσης των εκλογών της 3ης Μαρτίου από τον Υπουργό Υγείας, συνοδεύτηκε από την αποκλειστική ανάθεση στο Δ.Σ. που τις διενέργησε, της επανάληψης των εκλογών εντός διμήνου και της τρέχουσας υπηρεσιακής διαχείρισης του ΠΙΣ ώστε να μη υπάρξει βλάβη στην λειτουργία του.

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου και κατά την διάρκεια της ψηφίστηκαν ο απολογισμός του Δ.Σ., ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο οικονομικός προϋπολογισμός του τρέχοντος.

Με το δεδομένο ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ του υπηρεσιακού Δ.Σ. του ΠΙΣ είναι η επανάληψη των εκλογών, η αναφορά για σκόπιμη παράλειψη διενέργειας Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί πάρα ένα ακόμα απροκάλυπτο ΨΕΥΔΟΣ.

6° ΨΕΥΔΟΣ

Η πρόκληση για εκλογές πριν την εκδίκαση της προσφυγής στο Σ.τ.Ε.

Το υπηρεσιακό Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ εξάντλησε τα χρονικά περιθώρια που έθεσε η Υπουργική Απόφαση και κατά την συνεδρίαση της 17 Μαΐου όρισε ως ημέρα εκλογών την 22α Ιουνίου που είναι η τελευταία Κυριακή της διορίας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενημερώθηκε για την προσφυγή μελών του Δ.Σ. προς το Σ.τ.Ε. μια εβδομάδα αργότερα την 23^η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία κοινοποιήθηκε στον ΠΙΣ το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, ενώ είχαν ενεργοποιηθεί όλες οι διαδικασίες για την διενέργεια των εκλογών εντός της νόμιμης διορίας.

Οι αναφορές επομένως περί «σκοπιμότητας» διενέργειας των εκλογών πριν την εκδίκαση της προσφυγής δεν αποτελούν παρά ένα ακόμα ΨΕΥΔΟΣ των συνήθων ψευδολόγων.

7° ΨΕΥΔΟΣ

Η «σκόπιμη» κατάθεση αντι-προσφυγής στο ΣτΕ.

Από την στιγμή που κοινοποιήθηκε στον ΠΙΣ η υποβληθείσα προσφυγή προς το Σ.τ.Ε. ενεργοποιήθηκε η κατά νόμο υποχρέωση του να υποβάλλει τις νομικές του προτάσεις, πράγμα που επιτέλεσε ο νομικός του σύμβουλος.

Η αναφορά επομένως περί σκόπιμης αντι-προσφυγής στερείται παντελώς υπόστασης και είναι ένα ακόμα θλιβερό ΨΕΥΔΟΣ.

8° ΨΕΥΔΟΣ

Το ασυμβίβαστο των εκλογών στον ΠΙΣ εν όψει των βουλευτικών εκλογών.

Έγκριτες και αδιαμφισβήτητες νομικές αναφορές αποσυνδέουν πλήρως τις εκλογές στον ΠΙΣ με τις προαναγγελθείσες βουλευτικές για τις 9 Ιουλίου.

Επομένως οι αναφορές περί ασυμβίβαστου αποτελούν ένα ακόμα ΨΕΥΔΟΣ από τα συνηθισμένα των ψευδολόγων.

Άλλωστε η επίσημη κύρηξη των βουλευτικών εκλογών δεν έχει γίνει ακόμα.

9° και εναγώνιο ΨΕΥΔΟΣ

Η «απόφαση» για ανάκληση των εκλογών του ΠΙΣ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΙΣ στην οποία συμμετείχαν και οι γνωστοί ψευδολόγοι, εγένετο λεπτομερής ενημέρωση για όλα τα θέματα που συνδέονται με τις εκλογές της 22ας Ιουνίου στον ΠΙΣ.

Ακολούθησε η υποβολή σωρείας ερωτήσεων οι οποίες απαντήθηκαν από το υπηρεσιακό προεδρείο και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις πρωτολογίες, τις δευτερολογίες και τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων μελών.

Η συνεδρίαση έληξε χωρίς να γίνουν ψηφοφορίες καθόσον είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Μετά την λήξη της συνεδρίασης και ενώ οι πρακτικογράφοι είχαν αποχωρήσει, οκτώ εκ των ψευδολόγων συνέταξαν εξ ιδίων κείμενο δια του οποίου ζητούν πλην άλλων την ανάκληση των επικείμενων εκλογών του ΠΙΣ, το οποίο ΨΕΥΔΟΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ονόμασαν ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ.

Είναι εμφανέστατο ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί ένα εναγώνιο ΨΕΥΔΟΣ με σκοπό την μη διενέργεια των εκλογών του ΠΠΣ.

Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί παρά τις απέλπιδες προσπάθειες και τα ψεύδη των ψευδολόγων.

Οι εκλογές του ΠΠΣ θα διενεργηθούν κανονικά στις 22 Ιουνίου και τότε οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων θα δώσουν την δέουσα απάντηση στους ανεύθυνους ψευδολόγους και θα αναδείξουν την νέα Διοίκηση που θα αναλάβει να αποκαταστήσει το κύρος του ΠΠΣ που τρώθηκε βαρύτατα από τους καταχραστές της εμπιστοσύνης των συναδέλφων τους.

Μέχρι τότε αναμένεται ότι θα επιχειρηθούν να διοχετευτούν και άλλες παραπληροφορήσεις και άλλα ψεύδη.

Καλούνται οι συνάδελφοι να απορρίπτουν κάθε υποβολιμαία πληροφόρηση που προέρχεται από τους γνωστούς ψευδολόγους και να μείνουν προσανατολισμένοι στην επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση του ΠΠΣ.