



Αυτόνομο Ριζοσπαστικό Μέτωπο Αγώνα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: Το βράδυ στα παλαμάκια, πρώτο τραπέζι πίστα στη Φώφη, το πρωί στις μηνύσεις, μαζί με τον Άδωνι, κατά του Πολάκη. Άξιος!!!!

Επιτέλους!!!. Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μετά από 5 χρόνια «πνευματικής αναζήτησης» κατάφερε να τα βρει με το παρελθόν του, διασφαλίζοντας βέβαια και το μέλλον του. Τετάρτη βράδυ, κλαίγοντας από συγκίνηση, βάδισε αργά στους διαδρόμους του Κάραβελ (πόσο του είχαν λείψει όλα αυτά τα μεγαλεία...) και κάθισε μαζί με τους γνωστούς συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, πρώτο τραπέζι (ωχ λάθος, πρώτη σειρά ήταν...) στο Παλλαϊκό Προσκλητήριο της Φώφης « για τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ». Κατάφερε, μετά από χρόνια εσωτερικής αναζήτησης και διαλογισμού, να βρει επιτέλους «απάνεμο πολιτικό λιμάνι» δίπλα στους συναγωνιστές Λοβέρδο, Βενιζέλο και τα άλλα φιλαράκια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που η Φώφη, έκανε αναφορά στο πρόσωπο του, τιμώντας έτσι την προσπάθεια που κάνει τόσα χρόνια, μαζί με τα «αντικειμενικά και πρόθυμα» ΜΜΕ και φίλους, να αποκαλύπτει καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή (εκτός Σ/Κ. Μην κάνουμε και ζημιά στο συναγωνιστή Αυτιά..) τις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Υγεία.

Ενώ Βενιζέλος-Λοβέρδος τον ευχαρίστησαν Δημόσια, για την επίπονη προσπάθεια που κάνει από το 2015, να «ξεχάσουν» οι πολίτες τις καταστροφικές Μνημονιακές πολιτικές των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ, και ιδιαίτερα της Κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου, και να πείσει τη Κοινωνία ότι όλα τα δεινά στη χώρα ξεκίνησαν από το Γενάρη του 2015, όταν «οι ενοικιαστές» της χώρας πήραν την Κυβέρνηση από τους «πραγματικούς ιδιοκτήτες».

Τέλος ο ίδιος, σε μια φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή, δήλωσε ότι στα πρόσωπα της Φώφης, του Βενιζέλου και του Λοβέρδου, βρήκε τους «σωτήρες της ψυχής του» και τους εμπιστεύεται απόλυτα, να οδηγήσουν τον ίδιο και τους παλιούς συναγωνιστές, με ασφάλεια στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Μετά απεχώρησε, νοιώθοντας ότι μετά από τόσα χρόνια «πολιτικής περιπλάνησης», μπορούσε επιτέλους να φωνάξει: Ο Αγώνας τώρα δικαιώθηκε!!.

Το πρωί, ξαναπιάσε «το μυστρί το πηλοφόρι» έξω από τα Δικαστήρια, χτίζοντας άλλη μια αγωγή κατά του κ. Πολάκη, ζητώντας 270.000€, αποζημίωση. Δήλωσε δε ότι εάν δικαιωθεί, θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να σοβατιστούν ΟΛΑ τα Νοσοκομεία της χώρας, δίνοντας ένα τέλος στο μαρτύριο των σοβάδων...

Υ.Γ 1: Πρόεδρε μάλλον μας έπιασαν κορόιδα. Σε διπλανή αίθουσα ο Άδωνις ζητούσε από το κ. Πολάκη 300.000€!!!. Το λέω για την επόμενη μήνυση, να έχεις το νου σου...

Υ.Γ 2: Καλό είναι ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στην Υγεία να δουν τη τοποθέτηση του Προέδρου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Μια θλιβερή παρουσία που εκθέτει –για άλλη μια φορά– ανεπανόρθωτα το Θεσμικό ρόλο της Ομοσπονδίας...