

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ενημέρωση των πολιτών, δια της μεταδόσεως ή αναμεταδόσεως πληροφοριών μέσω των εντύπων, ηλεκτρονικών, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μέσων ενημέρωσης, οφείλει πρωτίστως να διασφαλίζει την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών.

Πολλώ δε μάλλον όταν το αντικείμενο της δημοσιοποιούμενης πληροφορίας αφορά το απολύτως ευαίσθητο και αυστηρά προστατευτέο αγαθό της δημόσιας υγείας, το ύψιστο δηλαδή αγαθό, το οποίο δεν μπορεί, δεν δικαιολογείται και δεν συγχωρείται σε καμία περίπτωση, να αποτελεί πεδίο παραπληροφόρησης και κατατρομοκράτησης των πολιτών, αλλά και φυσικά αποσυντονισμού αυτού καθ' αυτού του συστήματος υγείας, με την δημόσια μετάδοση απολύτως ανακριβών, ψευδέστατων και αυταπόδεικτα επικίνδυνων για την δημόσια υγεία πληροφοριών.

Για πολλοστή φορά η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας αναγκάζεται να προβεί στα αυτονόητα, καθώς η μετάδοση από πρώιας μέσω δημοσίων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συχνотήτων της «πληροφορίας» ότι «...**δεν είναι σε λειτουργία ο αξονικός τομογράφος στο Δημόσιο Νοσοκομείο Άρτας, διότι απέναντι λειτουργεί ο ιδιωτικός τομογράφος**...», μπορεί να μην βρίσκει ευήκοα ώτα στην τοπική κοινωνία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής, οι πολίτες της οποίας μειδιούν στο άκουσμα της «είδησης», καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι από τον περασμένο Μάρτιο του έτους 2018 στο Νοσοκομείο της Άρτας λειτουργεί ο νέος, υπερσύγχρονος, αξονικός τομογράφος, ο οποίος τοποθετήθηκε από την παρούσα Διοίκηση, κατόπιν ανοιχτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ετών, ωστόσο η απαράδεκτη αυτή «δημοσιογραφική» ενέργεια «μεγαλόσημων» δημοσιογράφων, οι οποίοι διανθίζοντας την ανωτέρω «έγκυρη πληροφορία» τους και με την περίφραση «...**μην πουλάτε σανό στην κοινωνία**...», προσομοιάζοντας έτσι την κοινωνία με υποφορβείο, με την αρχική μετάδοσή της και την αυτόματη διασπορά της στο σύνολο της επικράτειας, θορύβησε και αναστάτωσε πολίτες και κατοίκους όμορων και πιο απομακρυσμένων περιφερειών, πολλοί εκ των οποίων εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο μας, με συνέπεια να αναγκαζόμαστε να καθησυχάζουμε, χωρίς να συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, πλήθος συμπολιτών μας, οι οποίοι επικοινωνούν έντρομοι με το Νοσοκομείο μας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας, καταγγέλλει τους διακινητές της ψευδέστατης πληροφορίας, η οποίοι αφενός μεν υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών και αφετέρου προσβάλλουν αδιακρίτως και με εξαιρετικά βάνανσο τρόπο το σύνολο των εργαζομένων (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό) του Νοσοκομείου μας, που καθημερινά στέκονται, ανεπηρέαστοι και απερίσπαστοι, στο ύψος των περιστάσεων.