



ΑΠ.44.2020

14/10/2020

Για την κατάσταση του ΕΣΥ στην περιοχή και τις κυβερνητικές ευθύνες ενόψει δεύτερου κύματος

ΠΡΟΣ:
Υπ.Υγείας
6^η ΥΠΕ

ΚΟΙΝ:
Συναδέλφους
ΜΜΕ
ΟΕΝΓΕ
Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας
Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας
Σωματεία και φορείς Αχαΐας

Για την κατάσταση του ΕΣΥ στην περιοχή και τις κυβερνητικές ευθύνες ενόψει δεύτερου κύματος

Η επιδημική έξαρση στην περιοχή της Αχαΐας και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας τις τελευταίες μέρες είναι η αναμενόμενη κατάληξη της πανελλαδικής της πορείας που βιώνουμε από το καλοκαίρι. Δεν αποτελεί όμως αντικειμενική εξέλιξη αφού η κυβέρνηση συνειδητά πήρε την απόφαση για ανεξέλεγκτο άνοιγμα των συνόρων χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους, φέρνοντας το δεύτερο κύμα πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Δεν ήταν η "απειθαρχία και η χαλαρότητα των Ελλήνων" αλλά η εγκληματική ανευθυνότητα της κυβέρνησης που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη εγχώρια μετάδοση. Ο υπερπολύτιμος χρόνος που κερδήθηκε με τη συνεπή στάση του λαού μας, στο πρώτο κύμα, δεν αξιοποιήθηκε για την ενίσχυση και θωράκιση του ΕΣΥ. Τα αναγκαία έκτακτα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν στην περιοχή μας, δεν είναι ικανά να περιορίσουν την εξάπλωση. Η καραμέλα της «ατομικής ευθύνης των πολιτών» έχει λιώσει και πρέπει επιτέλους κράτος και κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες που διαρκώς αποποιούνται.

Άραγε, αντιμετωπίζεται μια πανδημία με προσλήψεις προσωρινά εργαζόμενων; Ποιος είναι ο αριθμός των προσλήψεων μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού τους τελευταίους μήνες σε ΠΓΝΠ, ΓΝΠ, Καραμανδάνειο ΝΠ, ΓΝΑίγιο, ΓΝ Καλαβρύτων, Κ.Υ, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία; Πόσες από τις 140 κενές οργανικές θέσεις γιατρών μόνο στα νοσοκομεία της Αχαΐας, που σε υπόμνημά μας πέρυσι τέτοιοι καιρό είχαμε επισημάνει, έχουν καλυφθεί;

Άραγε, με πόσα επιπρόσθετα χρήματα έχουν ενισχυθεί από το Υπουργείο Υγείας, τα νοσοκομεία και Κ.Υ της περιοχής μας τους τελευταίους μήνες; Πόσα επιπλέον προβλέπονται για να ανταποκριθούν

στις ανάγκες του δεύτερου κύματος; Άραγε πόσες πρόσθετες κλίνες ΜΕΘ κοινές και COVID έχουν αναπτυχθεί για τις ανάγκες του νομού και της ευρύτερης περιοχής; Με ποιο προσωπικό; Αρκούν αυτές για μια περιοχή που βρίσκεται σε υγειονομικό συναγερμό; Είναι λογικό ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας να επιτάσσει το κράτος αντί να γίνεται το αντίστροφο;

Άραγε τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί η δρομολογούμενη μεταβίβαση των ΚΥ στις περιφέρειες εν μέσω πανδημίας, με ό τι αυτό συνεπάγεται για υγειονομικούς και πολίτες ; Έτσι σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει την ΠΦΥ σημείο αναφοράς ; Με πλήρη παραχώρησή της στον ιδιωτικό τομέα;

Άραγε πότε ακριβώς θα παρθούν σοβαρά μέτρα στήριξης των περιφερειακών νοσοκομείων της Δυτ. Ελλάδας, των Ιονίων και της Πελοποννήσου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο των «νοσοκομείων – αναφοράς» για νοσηλεία Covid; Άραγε, για ποιο λόγο δεν διενεργούνται επαναλαμβανόμενα τεστ στους υγειονομικούς και στα σχολεία; Περιμένουμε να κλείσουν ολόκληρες κλινικές και σχολεία; Το παράδειγμα του ΕΚΑΒ και του Αγίου Ανδρέα δεν σας προβληματίζει; Άραγε για ποιο λόγο δεν έχει εγκατασταθεί έως τώρα στην Αχαΐα μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να έχει από πρώτο χέρι εικόνα και να παρεμβαίνει με μαζικά τεστ στον πληθυσμό, αποφορτίζοντας ΠΦΥ και Νοσοκομεία; Άραγε, τι έχουν απογίνει οι πολυδιαφημισμένες ΚΟΜΥ;

Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια στα διδάγματα που βγήκαν, κυριολεκτικά με αίμα, απ' όλες τις χώρες του κόσμου στο πρώτο κύμα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και οι ειδικοί που επιλέγει να ακούει συνειδητά αγνοούν τη διεθνή εμπειρία. Παραμένει αγκιστρωμένη σε νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, πλήρως υποταγμένη στο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που έχουν χτίσει δανειστές και προστάτες. Προσπαθεί με το λιγότερο δυνατό οικονομικό κόστος να αντιμετωπίσει τις υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας πανδημίας που θα μας ταλανίζει για πολύ ακόμα καιρό, δίνοντας γη και ύδωρ στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αγχώνεται μόνο για την επικοινωνιακή διαχείριση, το πολιτικό κόστος των ανθρώπινων απωλειών και όχι για την ελαχιστοποίησή τους. Συνταγή αποτυχημένη.

Είναι ανάγκη όσο ποτέ, ένα μαζικό διεκδικητικό Μέτωπο αγώνα που θα επιβάλει τα αναγκαία μέτρα και θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους ασθενείς μας, τους εργαζόμενους και τη νεολαία της περιοχής, τους κοινωνικούς φορείς και τα σωματεία σε ανυποχώρητο αγώνα για την ενίσχυση και θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Δίνουμε μαζικά το παρόν στην απεργία της Πέμπτης 15/10 με συγκέντρωση στις 10πμ στην πλ.Γεωργίου.

για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α.

ο Πρόεδρος	ο Γραμματέας
	
Δημήτρης Ζιαζιάς	Θεόφιλος Αμανατίδης

